

Dr. med. Bovef (Psydiab)
Christe zij in deze tijd

info bulletin



GEMEENSCHAP VAN KERKEN

's-GRAVENHAGE

NUMMER 109

APRIL 1990

verschijnt 10 x per jaar



Aan

Dr. J. D. W. Eerbeek
Volendamlaan 782
2547 CM Den Haag

P A S E N

ZES HAIKOES VOOR DE HEER

In de wereld, Heer,
-agressie, geweld, terreur -
komt Gij als een kind.

Zie, daar naast de bron
-diepgaand gesprek met een vrouw-
schrijft Hij in het zand.

Niet als een ridder
-met lans en schild hoog te paard -
op 'n ezel gaat Hij.

Daar aan het kruishout
-meest spotternij is zijn deel -
lijkt Hij verslagen.

Maar dan de victorie
-als alle knie buigt voor Hem -
opstanding...weerkomst.

In den beginne
wás onze Heer, en zál zĳn
tot in eeuwigheid.

J.v.R.

-STICHTING EXODUS - nieuwe ontwikkelingen.

Al vele jaren is de Haagse Gemeenschap van Kerken verbonden met stichting Exodus. Dat betekent dat er in Den Haag een brede kerkelijke betrokkenheid bestaat op het gevangenis- en nazorgpastoraat. Exodus is oecumenisch van opzet. De RK en Prot. geestelijk verzorgers werken erin samen.

In het gevangeniscomplex Scheveningen (met ruim 500 gedetineerden) zijn de kerken aanwezig in aalmoezeners en predikanten en in een groot aantal vrijwilligers. Deze vrijwilligers bezoeken de kerkdiensten en nemen deel aan gespreksgroepen.

Verder heeft Exodus een viertal nazorgprojecten ontwikkeld. Twee daarvan zijn al wat bekender. Er is een Open Huis als eetcafé. Dat is vier keer per week geopend. Er worden goedkope maaltijden gereserveerd. Er is ook ruimte voor gesprek en ontspanning. Hier kunnen ook de pastorale contacten na de detentie worden voortgezet.

Daarnaast is er het Huis voor Begeleid Wonen. Daar kunnen mensen die met justitie in aanraking zijn gekomen, een jaar lang onder begeleiding wonen. En zo werken aan een nieuwe toekomst.

Als nieuwe ontwikkelingen in het nazorgwerk van Exodus kunnen worden genoemd: de nazorgkerkdiensten en een werkproject. De nazorgkerkdiensten worden iedere laatste zondag van de maand gehouden in de Julianakerk (Kempstr.) om 17.00 uur. Deze diensten worden geleid door aalmoezeniers en predikanten uit het gevangeniscomplex. Ook vrijwilligers uit het gevangenis- en nazorgpastoraat nemen eraan deel. Deze diensten worden voorbereid door een groepje gemeenteleden van de Julianakerk en bewoners en bezoekers van het woonproject en het eetcafé. In de nazorgkerkdiensten kunnen allen die bij Exodus betrokken zijn, elkaar ontmoeten. En zo vormen ze ook een herkenbare plek voor mensen die wij in het gevangeniskerkewerk hebben ontmoet en die op de één of andere manier na de detentie toch wel een band met de kerk willen hebben.

In de gevangeniskerk blijkt dat velen wel gelovig zijn, maar buiten de gevangenis geen band met de kerk hebben. De drempels zijn te hoog. De nazorgkerkdiensten willen drempelverlagend werken....

Een ander nieuw project is het werkervaringsproject. Dit is nauw met het Huis voor Begeleid Wonen verbonden. Daar gaat het om zelfstandig leren wonen. Wij willen mensen bijstaan om uit de vicieuze cirkel van criminaliteit te komen. Eén van de belangrijke dingen daarbij is het stimuleren van bewoners om een goede dagvulling te zoeken. Veel narigheid ontstaat uit verveling. Velen die zich aan onze zorgen toevertrouwen hebben geen ervaring op de arbeidsmarkt. En ook het invulling kunnen geven aan een goed dagritme ontbreekt. Vandaar dat wij met een werkervaringsproject zijn begonnen. Hieraan nemen de bewoners 3½ dag per week deel. Diverse werkzaamheden worden verricht: onderhoud van de huizen van Exodus, drukwerk, koken in het eetcafé. Binnenkort wordt een werkplaatsje geopend voor fietsenreparatie. Gebruikte fietsen worden daar opgeknapt en verkocht.

Tenslotte wil ik nog iets vermelden over de Exodus-filosofie, zoals die zich in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld (uitvoeriger staat deze beschreven in ons werkplan, dat op de Frankenslag 164 verkrijgbaar is). Die filosofie bestaat hierin dat o.i. hulpverlening niet op zichzelf moet bestaan, maar verbonden moet zijn met of geïntegreerd moet zijn in leven-gevende verbanden. Een kerkgemeenschap is zo'n levende verband. Mensen delen daar met elkaar de zorg om het leven en ze zin samen bezig met vragen rondom de zin

van het leven. Daarom verbindt Exodus goed schooide beroepskrachten met de inzet van vrijwilligers. En daarom wil Exodus ook een verbondenheid met een brede kring van kerken in Den Haag blijven zoeken. Zoals het begonnen is, is het ook gebleven: Exodus is een vorm van eigentijds kerkewerk!

J.D.W. Eerbeek,
voorzitter Exodus

HRK haagse raad van kerken

JAARLIJKSE HERDENKING YOM HASJOA OP ZONDAG 6 MEI

Op zondag 6 mei a.s. wordt wederom een gedenkdienst gehouden ter gelegenheid van de Dag der Vernietiging, Yom Hasjoa. Eén keer per jaar vindt deze bijeenkomst plaats onder auspiciën van de Haagse Gemeenschap van Kerken, om de zes miljoen Joden, die in de tweede wereldoorlog om het leven zijn gebracht, te herdenken. Leden van de Liberaal Joodse Gemeente verlenen hun medewerking aan deze bijeenkomst.

De Haagse Gemeenschap van Kerken nodigt alle burgers van Den Haag - al of niet kerkelijk meelevend - uit om 6 mei a.s. de dienst in de Kloosterkerk, Lange Voorhout 4, bij te wonen. Aanvang 19.30 uur. Duur van de dienst is ± een uur.

Rabbijn Awraham Soetendorp zei in 1983 over het gedenken van de Sjoa: "niet het gevoel van schuld moet versterkt worden maar het bewustzijn van verantwoordelijkheid". Zo kan gedenken van Jom Hasjoa door christenen een positief doel hebben: de toekomst bewaren voor het onheil, dat behalve joden ook anderen zou treffen, als wij nu uit zelfbehoud zouden nalaten alle vormen van discriminerend gedrag te bestrijden.

-RAADSVERGADERING VAN 26 FEBRUARI.

In gesprek met de Hervormde Gemeente.

Onze 2e secretaris dhr. Boelsma heeft samen met mw. Deys en dhr. Hartlieb op 15 februari een gesprek gehad met de Centrale Kerkeraad van de Hervormde Gemeente van Den Haag. Wij hebben daarin naar voren gebracht hoe wij op velerlei gebied oecumenisch bezig zijn. Wij hebben de Centrale Kerkeraad om steun gevraagd om de verschillende kerkeraden te stimuleren zich als geheel oecumenisch op te stellen. Oecumene lijkt dikwijls een liefhebberij van enkele gemeenteleden te zijn, terwijl een groot deel slechts toekijkt en afwacht.